



**Είναι φορές που νιώθω** να με πνίγει το δίκιο κι άλλες πάλι, που δίχως να το καταλαβαίνω, μάλλον το πνίγω εγώ... Πόσο συχνά άραγε δε συγχύζομαι, επειδή πιστεύω ότι κάποιος καταπατεί τα δικαιώματά μου... Με θίγει... Δε με σέβεται... Όσο περισσότερο όμως το σκέφτομαι, τόσο συνειδητοποιώ πως το ίδιο μπορεί να κάνω κι εγώ.

**Καιρός λοιπόν** να πέσω κι εγώ με το πρόσωπο στην γη και να βροντοφωνάξω ό Θεός, ιλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ. Αλλά και να απλώσω ένα χέρι συγχωρητικότητας στον αδελφό μου που αδίκησα, με αδίκησε, ποιος ξέρει! Το πείσμα και ο εγωισμός μας έχει στερήσει πολύτιμο οξυγόνο από την ψυχή μας. Ας μην ασφυκτιούμε άλλο. Ας μην κρατάμε άλλους κόμπους μέσα στην ψυχή μας.

**Εύκολο είναι:** ένα συγγνώμη να ζητήσεις, ένα συγγνώμη να δεχτείς. Μια αγκαλιά να ανοίξεις για να τους χωρέσει όλους. Σ' αυτήν την ανοιχτή αγκαλιά με τους όλους μέσα ριζώνει ο Παράδεισος. Καιρός μας να επιστρέψουμε.

## Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ

Την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2025 μετά την Θ.Λειτουργία (11.00 π.μ) στα πλαίσια της Εορτής της Ορθοδόξου Ελληνίδας Μητέρας επ' ευκαιρία της Θεομητορικής Εορτής της Υπαπαντής θα γευματίσουμε στην Πύλη Δερβενο-χωρίων και στην συνέχεια αφού προσφερθούν τα Αναμνηστικά δώρα θα προσκυνήσουμε στην Ι.Μονή Αγίων Νηπίων Οινόης όπου θα τελήσουμε τον Εσπερινό με αρτοκλασία υπέρ Υγείας και θείας βοήθειας των εορταζουσών μητέρων.



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ Ι.Ν ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ

[www.inagiounikolaoutouneou.gr](http://www.inagiounikolaoutouneou.gr)

ΕΤΟΣ ΚΕ' • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2025 • ΑΡΙΘΜ.ΤΕΥΧΟΥΣ 192

## Να δέχεσαι και να προσφέρεις...

Στην Παλαιστίνη υπάρχουν δύο λίμνες, η λίμνη της Γαλιλαίας και η Νεκρά Θάλασσα. Το κοινό χαρακτηριστικό τους είναι, ότι δέχονται και οι δύο τα νερά του ποταμού Ιορδάνη.

Αλλά η Γαλιλαία δέχεται τα νερά και τα αφήνει να φύγουν προς το Νότο. Η Νεκρά Θάλασσα δέχεται τα νερά του Ιορδάνη και τα κρατάει για τον εαυτό της.



Στη Γαλιλαία υπάρχει υπέροχη ζωή μέσα στην λίμνη και γύρω από αυτήν. Στη Νεκρά δεν υπάρχει ίχνος ζωής. Η Νεκρά Θάλασσα δείχνει συμβολικά τι συμβαίνει όταν κάποιος κρατάει πράγματα για τον εαυτό του.

Να δέχεσαι και να προσφέρεις. Αυτό είναι το μυστικό για να έχεις πληρότητα ζωής...

Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος

## Αυτό ήταν;... Και τώρα;...».



Πέρα από την χαρά των εορτών, υπάρχει κι' η θλίψη. Εκείνη η αβάστακτη μελαγχολία που διαπερνά κορμί και ψυχή, κυρίως τα απογεύματα της εορτής. Όταν όλα φαίνονται να έχουν τελειώσει. Ένας αναστεναγμός που δεν ακούγεται μα είναι παρόν μέσα μας, διερωτάται, «Αυτό ήταν; Και

τώρα;». Κάθε γιορτή είναι μια προσμονή. Κάθε τέλος της μια προδοσία. Αυτό που ποθήσαμε και πάλι δεν ήρθε, δεν το συναντήσαμε, ήταν απών. Η επιθυμία μας ήταν πιο μεγάλη από το αντικείμενο. Στην γιορτή, βλέπουμε και προσδοκούμε αυτή την έξοδο από την ρουτίνα της πλήξης ή επανάληψης.

Το αίτημα κάθε εορτής, είναι η μεταμόρφωση της ζωής. Η εμπειρία του διαφορετικού. Ουσιαστικά μέσα από μια γιορτή προσπαθούμε να νικήσουμε τον θάνατο που μας ζυγώνει. Είναι μια ελπίδα εξόδου από αυτό το καθημερινό που μας πνίγει και μας στενεύει. Θέλουμε να σκίσουμε τα ρούχα μας, να βγούμε γυμνοί στην αλήθεια μας, και να φωνάξουμε ότι ο κόσμος αυτός είναι λίγος για τα μεράκια, τα όνειρα, την δίψα και πείνα της ψυχή μας. Δεν το κάνουμε. Ντρεπόμαστε, φοβόμαστε, κλεινόμαστε και μαραζώνουμε στην μετριότητα που ετοιμοθάνατη αγκομαχεί πάνω από την ελπίδα μας.

Η καρδιά μας, γίνεται το πιο μεγάλο νεκροταφείο πεσόντων σε μάχη. Άπειρες δολοφονημένες στιγμές, μέρες χαμένες στο τίποτα του εφήμερου, ψυχές που ακόμη φωνάζουν για λευτεριά. Κι όμως θα ήταν τόσο λυτρωτικό, να ομολογούσαμε, «Θεέ μου για ποιο κόσμο μας ετοίμασες και δεν μπορούνε να μερώσουνε εδώ τα όνειρα μας;»

π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος

### Δικαιολογίες και προφάσεις...

Εάν στην Εκκλησία μοίραζαν χρυσό, δεν θα μου έλεγες θα έρθω αύριο στην Εκκλησία, αλλά θα ερχόσουν σήμερα στην Εκκλησία τρέχοντας! Επειδή όμως δεν σου προσφέρει ο μεγάλος Δωρητής "ύλη", αλλά καθαρότητα ψυχής, πλάθεις ένα σωρό δικαιολογίες και προφάσεις για να μην πας στην Εκκλησία, ενώ έπρεπε να προστρέξεις να πάρεις το Δώρο αυτό.

Μέγας Βασίλειος



## Α Γ Ρ Υ Π Ν Ι Α

ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2025

8.00 μ.μ. – 12.30 ν.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ  
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ  
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ